



ZALIG KERSTFEEST,
GELUKKIG NIEUWJAAR...

dec. '76

dec. '76

6

WIJKKRANT VOOR ALLE BEWONERS VAN DE NOORDHOEK



Comité Noordhoek,
Secr.: Boomstraat 27
Tilburg. Tel. 424460

VOORWOORD.

Het doet ons genoegen dat wij er wederom in geslaagd zijn een uitgave van de wijkkrant te bewerkstelligen.

Wij hopen, dat de inhoud uw belangstelling zal hebben.

Voor de a.s. feestdagen wenst de redaktie u zeer prettige dagen en voor 1977 een jaar dat iedereen vreugde mag schenken.

de redaktie.



Woensdagavond, 3 november, Bezoek bij de Stichting Buitenlandse Werknemers.

Frank, Fons en Tine zijn er naar toegeeweest. We hebben gepraat met Kees van Baardewijk, een medewerker van deze Stichting. Direkte aanleiding voor dit bezoek waren klachten uit de wijk van buurtbewoners die de ruimtelijke ordeninggroep vroegen "of ze er iets tegen konden doen". Daarvoor is er natuurlijk geen buurtkomitee. Op deze avond zijn we wat wijzer geworden over het reilen en zeilen van al deze buitenlanders in Tilburg. (Er wonen in Nederland ongeveer 170.000 buitenlandse werknemers).

In Tilburg wonen ongeveer 3.500 buitenlanders. Ze zijn verspreid over de verschillende oude wijken. Dit komt niet door een bepaald beleid van de gemeente t.a.v. huisvesting van deze mensen.

Het aantal buitenlandse arbeider neemt niet toe, wél hun gezinsleden. In de pensions wonen meestal teveel mensen, waardoor het gedrag vaak onverantwoordelijk t.a.v. de huisvesting wordt. Met zovelen in één huis, niemand heeft een eigen plekje ; In onze wijk zijn er twee pensions: Boomstraat 52 en Elzenstraat 41.

Veel mensen (nederlanders) hebben een angst voor Turken of Marokkanen. Deze angst is vaak ongegrond, berust op vooroordelen. Als er niets in de plaats komt voor die angst zal het zo blijven. Goede informatie over deze mensen en hun manier van leven kan erg positief werken. De negatieve gevoelens kun je, als wijk- of buurtraad, beter niet teveel aandacht schenken.

De Stichting Buitenlandse Werknemers zoekt voor ons de namen op van alle buitenlanders in de Noordhoek. Ze zijn ook bereid vertaalwerk te doen in het turks (voor marokkaans hebben we iemand in de wijk, die dit hoogstwaarschijnlijk wel zou willen doen).

Om deze mensen meer te betrekken bij het wijkgebeuren zouden we kunnen beginnen bij de kinderen. Kees van Baardewijk stelde voor om via de basisschool bekendheid te geven aan de jeugdgroep.

Er zijn allerlei plannen voor de toekomst bij deze stichting. Ook in de vorm van vrijwilligerswerk. Er zijn veel gezinnen, huisvrouwen, van buitenlandse werknemers, die erg veel moeite hebben met bijv. de babyvoeding, die hier in poedervorm in bussen zit. Ze kunnen niet lezen en dat maakt het ekstra moeilijk. De Stichting

Buitenlandse Werknemers heeft geen tijd om zich met deze "kleine" problemen bezig te houden en wij vonden ook, dat zulke dingen eigenlijk per wijk moeten worden geregeld.

We kunnen altijd bij hun terecht voor informatie, dia's, foto's, e.d. over buitenlanders in Nederland. Terecht merkte de stichting op, dat we niet de buitenlanders tot iets "aparts" moeten gaan maken, door meteen een tentoonstelling bijv. over hun te gaan maken. Het was een boeiende avond. We hebben een aantal brosjures en foldertjes meegenomen, die momenteel op Boomstraat 19 liggen. Wie ze wil lezen kan ze daar halen.

Tine de Ruiter.

Hallo jongens en meisjes,

Zoals wij jullie in het vorige krantje hebben beloofd, zullen we nu even vertellen hoe het is gegaan met de handtekeningenactie voor het wijkgebouw. We hebben 200 handtekeningen binnengekregen en hebben die op woensdag 17 november aan wethouder Driessen overhandigd met een brief erbij namens de jeugd van de Noordhoek. De brief luidde als volgt:



Geachte heer Driessen,

Bij deze bieden wij u 200 handtekeningen aan voor een wijkgebouw in de wijk. Wij zouden dit gebouw bijzonder graag hebben omdat wij in de wijk helemaal geen gelegenheid hebben om iets te organiseren, zowel voor de jeugd als voor de bejaarden. We hebben gemeend een handtekeningenactie op touw te moeten zetten om te kijken of de behoefte aan een wijkgebouw groot genoeg is. Het resultaat willen wij u graag bij deze overhandigen. Vol vertrouwen zien wij de toekomst tegemoet en hopen dat onze handtekeningen bij uw verdere onderhandelingen een rol zullen spelen.

Namens de jeugd van de Noordhoek,

Joke Naaykens en Brigit Gruyters.

We werden door de wethouder erg leuk ontvangen en hebben gezellig met hem zitten keuvelen. Dat deze aktie niet voor niets is geweest blijkt wel uit het volgende: de wethouder heeft ons beloofd dat binnen 4 weken wij bericht krijgen over hoe de stand van zaken is. Zowel financieel als bouwkundig. In het volgende wijkkrantje



zullen wij deze informatie weer aan jullie doorgeven.

Joke Naaykens en Brigit Gruyters.

WERKGROEP JEUGD, WERKGROEP JEUGD, WERKGROEP JEUGD.

Om iedereen een idee te geven van de activiteiten van de jeugdgroep volgen hieronder enige programma's van de afgelopen weken:

- oriëntatietocht door de wijk,
- mobilen maken,
- cirkusavond,
- filmavond.

Over de filmavond: de films waren niet geslaagd. De leuke én goedkope films liggen niet voor het oprapen, de volgende keer zullen we proberen betere films te vinden.

Het aantal kinderen dat iedere week komt ligt rond de vijftig. Omdat dit moeilijk werkt, en de leeftijden erg uiteen lopen, is het de bedoeling de groep te gaan splitsen. Dus twee avonden met verschillende leeftijdsgroepen. Dit vergt enige voorbereiding, maar het zou fijn zijn als deze verandering niet lang meer op zich laten wachten !



De programma's kunnen dan beter aangepast worden aan de wensen en de vaardigheden van de kinderen.

Programma voor december:

- 13 dec. kerstversieringen maken,
- 20 dec. kerstavond.

OOK DE JEUGD GROEP WACHT MET SPANNING AF OF EN WANNEER ER BEGONNEN WORDT AAN VERBETERING VAN HET PAND BOOMSTRAAT 81.

Ruimtelijke ordeningsgroep.

De ruimtelijke ordeningsgroep is de laatste weken bezig geweest met twee dingen: een open plek in de Boomstraat en de stank van de Regenboog.

REGENBOOG:

Een bewoonster uit de Beukenstraat heeft ons geschreven dat veel mensen last hebben van de stank van de Regenboog; ook de paters van de Rooie Harten hebben er last van. Er zijn zelfs mensen die er hoofdpijn van krijgen !

Wij zijn op de koffie geweest bij de briefschrijfster en hebben alles doorgepraat. Daarna hebben we besloten om alle klachten te inventariseren. Alle bewoners die vlak bij de Regenboog



wonen en er last van (kunnen) hebben, krijgen zo de mogelijkheid hun klachten op papier te zetten.

Er zijn stencils rondgebracht en deze worden ook weer opgehaald door bewoners van de Beukenstraat. Als blijkt dat er veel mensen last van hebben, gaan we een avond bij elkaar zitten om te kijken wat we kunnen doen.

De ruimtelijke ordeningsgroep zoekt ondertussen uit hoe het zit met de hinderwetvergunning van de Regenboog.

OPEN PLEK BOOMSTRAAT (achter de bruine houten schutting).

In het eerste stuk van de Boomstraat ligt al jaren een stuk grond braak, waar vroeger enkele huizen op stonden. Toen de plannen voor de fietsroute bekend waren, hebben enkele buurtbewoners een speelterrein ingetekend op die plek. Het speelterrein zou worden aangelegd tegelijk met de fietsroute. Het blijkt dat de gemeente dus ook een dergelijk plan heeft voorgesteld zonder daar in de praktijk werk van te maken. We zijn waarschijnlijk niet slim genoeg geweest: het had zwart op wit moeten staan. Maar achteraf hoeft niemand daar

om te treuren. De plannen werden nog een besproken op een buurtvergadering: de ruimtelijke ordeninggroep besloot de mensen uit de Boomstraat bijelkaar te roepen. Er kon nog steeds een speel-terrein komen, maar ook iets anders. Het zou afhangen van wat de buurtbewoners er van vonden. Tot onze grote teleurstelling zijn er op deze avond maar 3 mensen gekomen ! We vragen ons af waarom er zo weinig belangstelling is voor de straat, waarin die mensen zelf wonen. Worden ze pas wakker als bekend is wat er komt en ze het daar niet mee eens zijn ?

We weten nu niet wat de buurtbewoners vinden en gaan zelf maar iets ondernemen; hoogstwaarschijnlijk zullen er woningen gebouwd worden.

Reaksies zijn nog altijd welkom, ook over andere zaken natuurlijk.

NA DE BRAND.

R.O.-groep.

Zoals u allen weet, heeft er in het bejaardentehuis "de Noordhoek" op 8 november een fikse brand gewoed.

De gehele tweede verdieping van de voormalige pastorie werd verwoest. Maar alle 27

bewoners kwamen er zonder kleerscheuren van af.

Tien van hen zijn ondergebracht bij de "Hazelaer", de 17 overigen verblijven nu in de "Klinkert".

De heer Horvers, mededirekteur van de "Klinkert", vertelde ons dat het met de nieuwe bewoners erbij wel wat krap is geworden in het huis, dat berekend is op 85 mensen.

"Maar ondanks de hinder die het ruimtegebrek natuurlijk geeft, vangen de mensen het zelf goed op. Er is voldoende wederzijds begrip en alles verloopt veel soepeler dan we gedacht hadden", aldus de heer Horvers.

Op de vraag wat er nu gebeurd met de oude pastorie, antwoordde hij:

"Die wordt opgeknapt. Nu hebben we nog voor een jaar optie op het gebouw en de reparatiekosten wegen op tegen de kosten die we anders zouden maken. De mensen gaan er weer in wonen zolang als dat nodig is. Over ongeveer één jaar is de nieuwbouw klaar op de hoek van de Lage Witsiebaan, Reitshoevestraat."

Als de bewoners terug zijn, laten wij het weten !

KIJK IN DE WIJK.

Hallo allemaal ! Gaat u weer mee ? Wie of wat zullen we vandaag eens bezoeken ? We kunnen het misschien wel aan dat kleine jongetje op straat vragen, wellicht heeft hij een goed idee. Ach, het jongetje huult en is driftig bezig zijn handen in kranten te rollen. Zo te zien moet hij met bruine verf gespeeld hebben, want zijn jas zit vol met bruine vlekken. Zijn handen zitten natuurlijk ook onder de verf. Kijk, daar komt zijn moeder aangelopen oei, haar gezicht staat héél boos. Plotseling draait ze zich om en gaat naar de overkant van de straat. Ze belt ergens aan. Een lange man, in gezelschap van een flinke hond, doet open.

De moeder van het jongetje begint nu heel fel te spreken. Ja, haar armen doen ook mee. De man kijkt droog uit zijn ogen, reageert nauwelijks op het verhaal van de vrouw en sluit plotsklaps de deur. Wat een vreemde gebeurtenis in de wijk, vindt u ook niet ?

Maar hé, het verhaal is nog niet afgelopen, want kijk, daar komt een politiewagen aangereden. Twee agenten stappen uit en bellen bij dezelfde heer aan. Even luisteren naar wat ze zeggen



"Mijnheer, wij hebben vernomen dat u uw hond 's ochtends alleen op straat laat rondlopen en zoals u weet is dat verboden. Zo laat uw hond op diverse ongelukkige plaatsen zijn uitwerpselen achter. Een dame belde bijvoorbeeld ons juist op en vertelde dat haar zoontje gestruikeld was. Hij viel midden in de taart die uw hond vanmorgen om vijf over zeven aan de overkant heeft bezorgd... Nou, nou, het is steeds weer hetzelfde liedje. Nog steeds zijn er mensen die zich niets aantrekken van anderen als het over hun hond gaat."

Wel, hoe bovenstaand, verzonnen, verhaal afloopt weet ik niet, maar bij deze zijn alle hond(en)eigenaren gewaarschuwd. Laten we deze burenruzies voorkomen. Heus, niemand belt graag de politie om andermans hond op te laten halen, maar u zou eens mee moeten maken dat u zelf op onaangename wijze met zo'n taart in aanraking komt

